



Project Muziek.

Maandag 27 februari starten we ons project MUZIEK.

16 maart gaan we dit project weer afsluiten met een speciale schoolbrede muziekdag.

In de tussenliggende tijd zal er ook veel aan muziek gedaan worden. Dit project zal daarom dan ook heel anders zijn dan eerdere projecten. Veel meer beleven, doen, muziek maken, muziek ervaren, enz.

Het schoolorkest gaat op 7 maart ook nog een rol vervullen in dit project.

Tijdens het project zullen er ook geregeld gasten op school rondlopen die met muziek bezig gaan. Zo komt Woudklank langs, verzorgt SCALA wat lessen en zijn er gasten die hun instrument komen presenteren.

Zelfs kunnen we u op donderdag 9 maart een concert aanbieden van de High More Big Band. De HMBB zal overdag de kinderen meenemen in verschillende muziekstijlen en 's avonds een mini-concert voor kinderen én ouders verzorgen in de Vlinderzaal van school. U bent nu alvast uitgenodigd. Aanvang 19.00 uur.

Woensdag 15 maart is er voor de kinderen ook nog een speciale talentenshow. Voor de ouderen onder ons; wie kent nog 'Stuif es in' met de gouden stuiver.



En 16 maart sluiten we dit project af met een speciale muziekdag. Dankzij een financiële bijdrage van de OR kunnen we de kinderen deze muzikale dag aanbieden. Waarvoor dank. Het programma is nog niet helemaal klaar maar misschien is het een optie om tussen 13.00 en 14.00 uur tijd vrij te houden.

In het voorbereidingstraject zijn we enorm geholpen door Marjon Brouwer. Marjon heeft nl voor alle groepen een lessenserie samengesteld.

Maandagmorgen 27 februari openen we met alle kinderen deze projectperiode. Ouders van kinderen in de bovenbouw zijn welkom. Aanvang 8.40 uur.





High Moor Big Band

De High Moor Big Band is een orkest dat sinds enkele jaren actief is in Hoogeveen en omgeving.

Het orkest is voortgekomen uit de muziekscholing van de Hoogeveense Muziekschool (later Scala) en staat onder leiding van docent /dirigent Martin Oosterwijk.

Het repertoire van de High Moor Big Band is breed te noemen.

Veel stijlen die onder de noemer Jazz vallen komen aan bod.

Swing, Pop, Latin, Funk en Balads passeren de revue.

Er wordt geregeld opgetreden in de regio al dan niet met gastsolisten (Nieuwjaarsconcert in het Postkantoor, Cascaderun, Jazz in the Park, Theaterdag Tamboer, Theaterkuil de Falieberg, Jazz Workshop Zwolle, De Zuiderhof Zuidwolde).

Naast de instrumentale werken met de daarbij horende improvisaties worden ook vocale arrangementen gebracht.

De songs uit "The American Songbook" vormen daarbij de basis.

De musici:

Saxen: Lorenzo Grouw, Kim Bols, Erik Verheijen, Karin Post, Jose Rubingh.

Trompetten: Ferdinand Bennink, Mente Heemstra, Dennis Koetsier.

Trombones: Geert Rubingh, Jan Herstel, Bert Hogeboom, Oeble Vos

Rythmsectie: Rick Oost, Martijn Oost, Robin Venhuizen, Danny Jansen.

Het orkest is te boeken onder andere voor diverse evenementen (bijvoorbeeld voor de opening van een tentoonstelling) en concerten.

*Voor meer informatie: Martin Oosterwijk
06-38190983*

SCHOOLFRUIT.

Deze week ontvangen we de volgende 'fruit' soorten.

appel
waspeen
sinaasappel



Wat weetjes:

De Latijnse naam voor de **Appel** is *Malus domestica*. Ze is familie van de peer, en aan de bloem kun je zien dat ze behoort tot de rozenfamilie. Inmiddels zul je wel weten dat een appel aan de boom groeit. Maar wist je ook dat er een enorme variatie is in appelbomen? Er zijn kleine appelbomen met allerlei siervormen, maar er zijn ook enorme appelbomen die juist heel veel vruchten opleveren. Afhankelijk van de stam en het ras van de boom kan de teler dat beïnvloeden.

Er zijn enorm veel rassen. Als je overweegt een appelboompje te kopen bedenk dan dat de rassen die je in de winkel koopt niet perse ook geschikt zijn voor een kleine liefhebberstuin. Zeker bij appels is het heel belangrijk van tevoren goed te bedenken wat je wilt en je te laten informeren door een goede fruitbomenkweker. Ook de plaats in de tuin is erg belangrijk, niet alle bomen hebben dezelfde wensen.

De **wortel** is in Nederland een heel bekende groente. Sterker nog, we hebben zeer veel variaties. We kennen onder andere de busselwortelen, oftewel bospenen; de losse wortelen, oftewel de waspenen; en de winterwortelen, ook wel breekpenen genoemd.

Bospenen kun je vaak al in het voorjaar oogsten. Waspenen eet je meestal in de zomer en de winterwortelen, de naam zegt het al, kun je in het najaar oogsten. Ben je liefhebber van een iets kleiner soort? Dan zijn er de Parijse worteltjes, ze hebben de vorm van radijsjes. Wortelen zijn dus het hele jaar door verkrijgbaar in de winkel, maar het leukste is natuurlijk om ze zelf te kweken in je moestuin.

Zelf wortels verbouwen

Je kunt heel makkelijk zelf je eigen wortels verbouwen. De grond waarop je de wortelen zaait moet je niet te behandelen met kunstmest, want daar kunnen de kiemplantjes juist niet tegen. Wel is het verstandig om de grond te bemesten met kalium. Dat is een mineraal dat ook in veel melkproducten zit. Zorg er ook voor dat je de zaden diep in de grond duwt, dan blijven ze lekker warm en kunnen ze goed groeien. Geef de wortels regelmatig water zodat ze niet uitdrogen.

Wil je zelf wortelen telen in je moestuin? Let dan goed op de soort wortel die je gaat kweken. De gewenste zwaarte van de grond verschilt namelijk per soort. De zwaarte van de grond wordt bepaald door het aantal kleideeltjes dat het bevat. In het Noorden van Nederland is de grond veel klei-achtiger, in het Zuiden van Nederland heb je juist veel meer los zand. Waspenen en breekpenen staan het liefste in grond die zwaar van structuur is. Bospenen houden juist van een lossere en lichtere grondstructuur.

Je kunt al vroeg in het jaar beginnen met het zaaien van de busselwortelen, aangezien het gewas goed tegen de vrieskou kan. Zaai ook gerust door tot halverwege de zomer. Zo heb je een groot deel van het jaar heerlijke verse wortelen uit eigen tuin.

Wil je weten wanneer de wortel klaar is om te oogsten? Maak dan de bovenkant van de wortel een beetje vrij. Wanneer de kop ongeveer zo groot is als een munt van € 0,50, dan zijn ze oogstklaar. Laat ze niet te lang zitten, dan kunnen de wortels barsten en zullen ze vergaan in de grond.

De **sinaasappel** is een citrusvrucht en komt oorspronkelijk uit China. Daar komt de naam ook vandaan (China's appel). In de Middeleeuwen namen de Perzen de eerste sinaasappelen mee vanuit China. Zo kwamen de sinaasappelen ook in Europa terecht. Hier vonden veel mensen die oranje vrucht maar gek. Wist je dat het eerste schip dat met sinaasappelen en andere citrusvruchten de haven van Antwerpen binnenkwam, de lading niet eens mocht lossen? Mensen dachten dat die felgekleurde sinaasappels ongezond en giftig waren.

In de zeventiende eeuw werd de sinaasappel beter bekend. Rijke mensen gingen sinaasappelen en andere citrusvruchten kweken om hun rijkdom te tonen. Met het koude Nederlandse weer was het kweken van sinaasappelen namelijk niet makkelijk. De sinaasappelbomen moesten in de winter naar binnen kunnen en je had een zeer kundige tuinman nodig.

In deze tijd begon ook koning Willem III met een verzameling sinaasappelbomen op Paleis het Loo. Zo werd de oranjeboom hét symbool voor onze koninklijke familie. Appeltjes van oranje!

OPA / OMA dagen

We kunnen terugkijken op hele mooie opa en oma dagen. Het was een drukte van jewelste.

De eerste dag moest het nog even op gang komen maar de andere twee dagen, geweldig.

Tijdens de pauze een gezellig gekakel in de Vlinderzaal.

Misschien is er wel een opa of oma die zijn verhaal wil doen. We ontvangen graag een bijdrage voor het Vlindernieuws.

PBS THUIS.

Na de voorjaarsvakantie zal er op maandagavond 6 maart een informatieavond gehouden worden voor een nieuwe cursus PBS THUIS.

Op veler verzoek en na de goede ervaringen in afgelopen jaren kunnen wij deze cursus voor ouders weer aanbieden.

Noteer alvast de datum van 6 maart in uw agenda. Aanvang 20.00 uur.

